

Het begin

5 mei 1937



De Nicolaasgroep werd opgericht als padvinders te water door schipper Van Zonen en stuurman Siersema uit Groningen. Dit deden zij in samenwerking met de Franciscus Parochie in Groningen. Ze startten met een 12 persoons reddingsloep.

Oorlog

1941 - 1945

In 1941 werd scouting verboden door de bezetter. Scoutinguniformen en opkomsten zijn verboden. Ondergronds gaan 12 oudere verkeners door. De boten verdwijnen in deze periode. In 1943 worden er op een zolder van een oud pakhuis illegaal "loodsen" geïnstalleerd.

1945 verschillende scouts vormen een erehaag voor de Canadese commandant die zijn vlag had aangeboden aan de Groningse burgemeester.



1e Nawaka

Zomer 1950

In de zomer van 1950 komen 650 zeeverkeners bij elkaar voor het eerste "nationale zeeverkenerskamp" georganiseerd bij Ter Herne. Er waren toen nog geen standaard boten. Betalen voor het kamp ging in maandelijkse betalingen van 55 cent.



Nawaka

1976

Met de groep op kamp in Vinkeveen, waar het Nawaka werd georganiseerd. Er kwamen ruim 2200 jongens en meisjes met 600 boten. Ze hadden wrik- en zeilwedstrijden en de vlootshow werd afgenomen door toenmalig minister Van Agt.



Boten

1945 - 1965

De groep heeft na de oorlog geen eigen boten meer. Er werden brieven rondgestuurd waarin gevraagd werd of bedrijven nog een boot hadden die ze konden doneren aan de scouts. Pas in 1963 krijgt de groep zijn eerste lelievlet. In deze tijd had de groep een bonte verzameling aan boten en waren ze goed in vloten bouwen.



Fotos gemaakt tijdens scoutingkamp in Friesland, de jongens beginnen elke ochtend met gymnastiek en een gezamenlijk gebed met de aalmoezenier.



1984 - 1992

Na jarenlang een plaats te hebben gehad in een lokaal in een school in Groningen, wilde de groep gaan verhuizen. De boten lagen bij Meerzicht dus, Midlaren kreeg de voorkeur. Wat begon als een loods, werd een paar keer uitgebreid tot wat het nu is. Pas in 1992 verhuisde de gehele groep vanuit Groningen naar Midlaren.



Verhuizing

85

Jaar

NICOLAASGROEP te water

Nieuwbouw

2000 - 20???

De gemeente heeft vanaf de eeuwwisseling nieuwe plannen voor het terrein waar het huidige gebouw van de vereniging staat. Er worden vanaf de eeuwwisseling vele plannen gemaakt voor een andere accommodatie. Het laatste plan is om een nieuwbouw aan het Surfstrand in Midlaren te realiseren.



Wist je dat

- Deze rubriek zo oud is als de Nicolaasgroep?
- Sinterklaas al vanaf 1967 bij de groep is?
- De groep vernoemd is naar Sint Nicolaas, beschermheilige van de zeevarenden en kinderen?
- De eerste meisjes pas in 1982 lid mochten worden van onze groep?
- In 1971 het leger te laat was toen ze ons hielpen de boten op het droge te krijgen?
- De Dolfijnen drie keer zijn opgeheven omdat er te weinig leiding was?
- Han Schiet het lid is dat het langst ooit bij de groep ingeschreven staat (sinds eind 1971)



1996

De groep reageert in de jaren 90 op een oproep in het scouting blaadje van de broers Van Berk. Deze willen hun boot doneren aan een scoutinggroep. Er waren wel voorwaarden, zo moest de groep bewijzen de boot te kunnen onderhouden en gebruiken. De houten boot was 9 meter lang, de mast was 11,5 meter hoog en het zeiloppervlak 50 m². Echt een top boot dus! In 2003 neemt de groep afscheid van de boot.

Mighty Duck